



Stichting Vrienden van St. John's, Mzuzu

Eys-Wittem, 15 december 2011

Goede vrienden van St John's,

Het jaar 2011 ligt bijna achter ons. Dollars maken een koprol met onze euro. De boodschappers in Pauw & Witteman zijn pessimistisch en sturen ons aan het eind van elke werkdag met een onrustig gevoel de nacht in. De Wereld Draait Door is eerder op de avond, vrolijker en optimistischer. Misschien ietsje eerder naar bed en de volgende morgen, met een blij gemoed, gezond weer op.

In Malawi gaan de mensen sowieso al vroeg naar bed. De dag begint elke morgen lang voordat rond 6 uur de zon opkomt en eindigt rond 6 uur 's avonds als de zon ondergaat. Tachtig procent van de mensen heeft geen elektriciteit en is voor een spaarzame verlichting afhankelijk van een petroleumlamp.

Dit jaar is president Bingu wa Mutharika met zijn kliek begonnen met de zelfverrijking. Nadat hij in zijn eerste vijfjarige periode als president het land vooruit had gestuwd en er hoop en vertrouwen in de ogen van de Malawianen te zien waren, is hij in zijn tweede termijn gezwicht voor de macht en het geld. De Britse ambassadeur zond daar een e-mail over naar Engeland. Deze werd gelekt en de goede man werd door de president het land uitgezet. Engeland stopte zijn financiële steun aan Malawi en met Engeland de EU. Malawi kan daardoor zijn ambtenaren niet meer betalen en heeft geen harde valuta meer om benzine, petroleum en diesel te kopen. Kilometerslange rijen auto's wachten weken om een paar liter benzine te bemachtigen. De prijzen van levensmiddelen zijn sterk gestegen. De handel ligt bijna stil, stroom valt geregeld uit en op het platteland gaan de mensen nog vroeger naar bed. In juli waren er demonstraties en vielen er door politiekogels achttien doden. Malawi, het vredelievende "Warm Hart of Africa" werd midden in het hart geraakt.

Sonda Youth and Community Delevopment Centre

In augustus heeft Cordaid/Memisa ons medegedeeld dat ze het Sonda-project niet langer financieel zal steunen. Tot 1 januari 2011 werden de kosten voor het project gezamenlijk door Cordaid en de Stichting Vrienden van St. John's gedragen. Eind 2010 werd nog gesproken over een vervolgmefinanciering van twee à drie jaar. De reden is bezuiniging van de Nederlandse regering waardoor ook Cordaid getroffen wordt. Vier jaar lang hebben we heel plezierig en goed samengewerkt met Cordaid/Memisa, wij hebben van hen geleerd en zij ook van ons. Jammer dat dit voorbij is.

Plotseling is er dan een probleem. Bij de opzet van het Sonda-project zijn er afspraken gemaakt dat het centrum op enig moment "sustainable" zou moeten zijn, oftewel op eigen benen zou kunnen staan. De noodzaak hiertoe is nu acuut geworden. De overheadkosten moeten omlaag en er moeten meer inkomsten gegenereerd worden. In oktober zijn Henry en Ine Tenten, Cobi en ik afgereisd naar Malawi om het vervolgtraject van Sonda te bespreken. Een viertal dagen is er intensief overleg gevoerd met het Sonda-bestuur, de mensen van Sonda en met name de chiefs van het Sonda-gebied. Het Sonda-bestuur in Malawi heeft adequaat gehandeld door personeel te laten afvloeien en er is voor gekozen om de verantwoordelijkheid meer bij de Sonda-gemeenschap en de dertien chiefs te leggen. Zij hebben meer grond aan Sonda gegeven om meer tuinbouwproducten te kunnen verbouwen en verkopen. Er wordt extra ingezet op een kleinschalig varkensfokproject. Een varken brengt na acht maanden €250 op. In de timmervakopleiding zal meer geproduceerd moeten worden zodat ook daaruit extra inkomsten binnenkomen. Deze week is er overleg met TEVETA, een organisatie in Malawi die opleiding in technische vakken stimuleert. Hoogstwaarschijnlijk zal TEVETA de timmervakopleiding gaan subsidiëren. De honderd kinderen die dagelijks gebruik

maken van de opvang binnen Sonda krijgen elke dag een maaltijd. Deze wordt gesubsidieerd door de organisatie *Feed the Children*. Het administratieve en financiële gedeelte wordt overgenomen door het bureau van Bisschop Zuza van Mzuzu. Al met al worden de kosten beduidend lager en wordt de betrokkenheid van de Sonda-gemeenschap groter. Wij zijn met een gerust gevoel naar huis gegaan.

St John's Hospital

In 2011 hebben we het St. John's Hospital kunnen ondersteunen met de aankoop van medicijnen en een grondige opknappbeurt van de labourward (bevallingsafdeling).

Dr. Mdolo vertelde vol trots dat er van de meer dan tweehonderd gynaecologische operaties er maar drie waren waar naderhand complicaties zijn opgetreden. Zijn opleiding in Zuid-Afrika werpt nu echt zijn vruchten af. De eerder geschonken anesthesie apparatuur voldoet prima. Deze maand zijn er een nieuwe operatielamp en een vacuümpomp ter assistentie bij moeilijke bevallingen naar het ziekenhuis verzonden. St. John's Hospital heeft heel hard een nieuw röntgenapparaat nodig. Het ontbreekt de Stichting aan genoeg financiële middelen om het ziekenhuis hiermee te helpen. Dus als iemand iets weet...!??

Specialisatie Dr. Vincent Luhanga aan de Witwatersrand Universiteit in Johannesburg

Dr. Vincent Luhanga begint in februari aan zijn vierde studiejaar van zijn opleiding tot kinderarts. De geraamde kosten van zijn opleiding en verblijf zijn verdubbeld, doordat de opleidingsduur van vier naar vijf jaar is gegaan en de kosten van levensonderhoud sterk zijn gestegen. Een substantieel deel van onze jaarlijkse donaties gaat op aan zijn studie. Het bestuur heeft overwogen om Vincent en zijn gezin terug te roepen naar Mzuzu, maar na uitgebreid overleg met Vincent en zijn vrouw Judy is besloten hem in de gelegenheid te stellen zijn studie af te maken. Hij werkt keihard, vaak 24 uur achter elkaar in het academisch ziekenhuis, heeft weinig tijd voor zijn gezin, maar is heel erg dankbaar met de kans die we hem bieden om deze opleiding te volgen. Wij betalen de opleiding, verzekeringen en een deel van het levensonderhoud van de familie Luhanga. Daarnaast verstrekken we een lening aan hen van €6.000 per jaar die terugbetaald dient te worden als de familie Luhanga weer terug is in Mzuzu. Met onze opgebouwde reserves en de te verwachten donaties zijn we in staat ons garant te stellen tot het begin van zijn vijfde studiejaar. Voor de tijd erna doen we nu ons best. Vincent is in juli 2011 voor het eerste praktische en theoretische gedeelte van zijn studie geslaagd. Het klinische tweede gedeelte verloopt goed. Er is aan het eind van het vijfde jaar nog een (zwaar) afsluitend theoretisch eindexamen. Daarna keert hij terug met zijn gezin naar Mzuzu en zal dan de enige kinderarts zijn in een gebied zo groot als Nederland.

Donaties

Om alles te kunnen bekostigen zijn we afhankelijk van onze vaste donateurs, verkoop van kalenders en incidentele giften zoals nu deze maand een bedrag van €2500 van twee landschapsarchitecten die op hun afscheidsreceptie in plaats van cadeaus een bijdrage voor schoon water in Sonda vroegen. En bijvoorbeeld de aardige mevrouw die i.p.v. verjaardagspresentjes liever iets aan de stichting wil laten overmaken. Bravo!. Daarnaast zijn er heel mooie bedragen die we sinds een aantal jaren hebben ontvangen van de Elisabeth Strouven Stichting en de Stichting Limburgsch Protestantisch Kinderhuis. Allemaal heel hartelijk dank!

Inmiddels worden er muziekinstrumenten naar Mzuzu verscheept voor de op te richten Sonda Hearts Club Band, een prima actie waarin Rotary Club Landgraaf het voortouw heeft genomen.

We zijn nog op zoek naar een paar gitaren!!

In navolging van de eerdere, prachtige concerten in de kerk van Eys is de Stichting Limburgers voor Afrika begonnen om weer zo'n muzikaal hoogtepunt te organiseren voor eind 2012 begin

2013. Ook dan zullen de opbrengsten bestemd zijn voor de projecten van de Stichting Vrienden van St. John's.

De nieuwsbrief begon met somberte over de politiek en haar gevolgen in Malawi. En dan ben je weer een keer in dat land onder de evenaar en dan zie je en ervaar je de veerkracht van de Malawianen. Dat geeft een goed gevoel en energie waardoor je thuis weer zin hebt om deze brief te schrijven en je in te zetten voor deze mensen. Aan elk einde van hun winter nemen ze de hak weer op en slaan de uitgedroogde, gebarsten grond opnieuw open. Na deze zware arbeid liggen de akkers er weer keurig bij, wachtend op de eerste regens waarna er voor elk zaadje een apart kuiltje wordt gemaakt en de zaden liefdevol, een voor een, in de grond worden gelegd en voorzichtig afgedekt om niets te verspillen. Laten we hopen en misschien, ieder op zijn eigen manier, een beetje bidden dat een president ver van hier tot inkeer komt en dat de regens, komende van de Indische oceaan, de Malawiaanse bevolking niet in de steek laten. Dan kunnen **ook** de mensen in Mzuzu en Sonda 's morgens met een gezond en blij gevoel opstaan.

Goede Vrienden van St. John's, de kinderen van Sonda, de mensen in Mzuzu, Vincent Luhanga en het bestuur van de Stichting danken jullie heel hartelijk voor jullie vertrouwen en wensen jullie allemaal Chaka chiwemwe cha Christmass en een gelukkig 2012.

Namens het bestuur, heel hartelijke groeten

Ben de Ponti, voorzitter



www.vriendenvanstjohns.nl
Stichting Vrienden van St. John's, Mzuzu
Grachtstraat 20
6287 AG Eys-Wittem

b.deponti@home.nl
Banknummer 49.71.78.370
te Borne
043 4519044

