



## Stichting Vrienden van St. John's, Mzuzu

Goede Vrienden van St. John's

Eys, 6 december 2013

Vannacht 00.10 uur, ik zap nog even naar het laatste nieuws.

Met een onbewogen gezicht meldt Jeroen Overbeek: "Nelson Mandela is overleden."

Het eerste waar ik aan denk is een morgen in juli 2007 tijdens mijn Livingstone tocht.

Ik rust uit aan de oever van *Lake Malawi*. De dag tevoren ben ik vanuit de *Ntchisi Mountains* uitgeput afgedaald naar het meer.

Het is dan winter in Malawi. Vanuit het oosten waait een koude wind.

Toch zorgt de zon voor genoeg warmte om buiten te ontbijten met een dikke trui aan.

Tegenover me zit een oudere witte man.

We raken in gesprek. Hij komt uit Zuid Afrika.

De vraag *was hij voor of tegen apartheid?* speelt voortdurend door mijn hoofd.

Plotseling vraag ik hem: " *What do you think about Nelson Mandela?*"

Hij kijkt me lang aan, tranen komen in zijn ogen. Hij slikt een paar keer en begint te snikken.

Met gebroken stem zegt hij: " *He saved our country and he saved me*"

Ik pak voorzichtig zijn gegroefde hand en samen kijken we een tijdje naar de golven van het grote blauwe meer.

**Stichting Vrienden van St John's, Mzuzu** bestaat dit jaar 25 jaar.

25 jaar ondersteuning , 25 jaar inzet van mensen in Nederland voor mensen in Malawi.

25 jaar veranderende opvattingen over ontwikkelingshulp. Hoe ga je daar mee om? Hoe streng moet je zijn, hoe menselijk mag je zijn?

Wat heeft het gebracht voor Malawi? Wat heeft het gebracht voor mensen hier in Nederland?

Statistieken kun je er niet van maken. In het grote geheel voegt het niets toe. Maar als we naar het kleine kijken, naar het individu, dan zijn mensen heel blij met de hulp die ze krijgen.

Opvang van kleine kinderen met elke dag een bord eten, goede medicijnen in het ziekenhuis, stromend water ergens in een dorpje, een baan bij Sonda, schoolgeld, een opleiding tot timmerman of tot kinderarts, dit alles zorgt ervoor dat het leven van sommige mensen een beetje beter wordt.

Mensen in Nederland maken kennis met de zeer beperkte mogelijkheden van de mensen in Malawi en zijn bereid daar iets voor te doen. Mandela zei: "Zolang er armoede is, is er geen echte vrijheid".

We gaan dit jubileum samen met Stichting Limburgers voor Afrika vieren met een concert in de Agatha kerk van Eys op 24 januari.

### ***Beautiful songs for beautiful Children***

*Afro-amerikaanse gospel en Afrikaanse liederen voor de kinderen van Malawi.*

#### **Bestuur**

Frans Korsten heeft in 2013 het stichtingsbestuur verlaten. Hij is gedurende 12,5 jaar onze secretaris geweest.

Frans, heel hartelijk dank voor je inzet en de gastvrijheid die wij tijdens al die vergaderingen bij jullie thuis mochten genieten.

Henry Tenten (voorheen lid van het bestuur) heeft de functie van secretaris overgenomen.

In 2014 heeft onze regering een aantal nieuwe eisen gesteld waaraan een ANBI stichting moet voldoen. Stichting Vrienden van St John's voldoet aan deze eisen. Zie ook onze website.

## **Malawi**

In oktober maakten we met een groep van twaalf mensen uit Nederland een tocht door Malawi. Een rondreis door het op vier na armste land van de wereld. Maar ook een reis door een prachtig land met heel veel vriendelijke mensen.

Het mooiste waren de uitgestrekte landschappen van de *Nyika* en de vissers op *Lake Malawi* in hun bootjes van uitgeholde boomstammen die zwart afstaken tegen de rode gloed van de opkomende zon.

Het indrukwekkendste waren de ontmoetingen met zingende kinderen in Sonda en op scholen waar per tien leerlingen slechts één leerboek beschikbaar is.

Het meest schrijnende waren de twee albino kinderen aan de rand van Mzuzu, Ze wonen in een hutje. Een vader of moeder zagen we niet. Hun huid was kapot, hun ogen geïnfecteerd. Ze konden nauwelijks zien. We hebben ze een petje gegeven, zodat ze hun gezicht en ogen een beetje konden beschermen tegen de zon.

Het is voor ons niet te bevatten dat zo dicht bij de stad kinderen zo verwaarloosd kunnen zijn. De discussie over ontwikkelingshulp wordt dan heel relatief. Meer iets voor regeringen en voor de grote charitatieve instellingen zoals Cordaid en Unicef. Vandaag heb ik naar Sonda geschreven en gevraagd of iemand zich over deze kinderen kan ontfermen. Wij als Stichting kunnen niet het land veranderen maar door uw steun wél mensen helpen.

## **Vincent Luhanga en Kedson Ngwira**

Dr. Vincent Luhanga is in oktober geslaagd voor zijn opleiding tot kinderarts aan de Witwatersrand universiteit in Johannesburg. Een geweldige prestatie. Vijf jaar keihard gewerkt in een niet altijd vriendelijke omgeving. Hij maakt nog een klinisch onderzoek af en keert in april samen met zijn gezin terug naar Mzuzu. Petje af! Noord Malawi heeft dan zijn eerste Malawiaanse kinderarts. Een dankbrief van Vincent en zijn vrouw Judy staat op de website.

Kedson Ngwira werd uitverkoren om aan het *College of Medicine* in Blantyre farmacie te gaan studeren. De studie duurt vijf jaar en de kosten bedragen jaarlijks € 2000,00.

Voor zijn hele familie de kans om vooruit te komen. Het is nog steeds gebruikelijk in Malawi dat iemand die een goede baan heeft zorgt voor die mensen in zijn familie die geen inkomen hebben.

Wij steunen de opleiding van Kedson Ngwira, deels als een studiebeurs, deels als een lening.

## **St John's Hospital**

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat 2013 een jaar van bezinning zou zijn. We zouden afwachten hoe het gaat in St John's Hospital en in Sonda

Tijdens ons bezoek aan Malawi hebben we kunnen zien dat er in het ziekenhuis vooruitgang is geboekt. Er is een nieuwe dokter en de schulden zijn voor een groot deel weggewerkt. Het patiënten aantal is weer toegenomen.

Er blijft wel een groot gebrek aan goede medicijnen.

Als Vincent Luhanga terug is in Mzuzu wordt een nieuw beleidsplan opgesteld voor het ziekenhuis. De Stichting overweegt, na inzage van het plan, geld ter beschikking te stellen voor laboratorium apparatuur.

## **Sonda Youth and Community Development Centre**

Ons bezoek met de Nederlandse groep aan Sonda was overweldigend. We werden met zang, dans en tromgeroffel onthaald. Sonda lag er pico bello bij. TEVET, een Malawiaanse organisatie die scholing van jongvolwassenen begeleid, heeft Sonda geaccrediteerd als opleidingsplaats en geeft zelfs een kleine subsidie.

Inmiddels zijn de houtbewerkingslessen en de nailessen weer in volle gang.

Tijdens de lessen worden de leerlingen ook voorbereid hoe ze straks als jonge ondernemer aan de slag kunnen, eventueel met een kleine lening vanuit Sonda.

Een tachtigtal kinderen onder de zes jaar worden 's morgens opgevangen en krijgen een groot bord eten.

De varkens worden gevoed en brengen na zes maanden € 80,00 euro per stuk op.

De groentetuin van Sonda is omgespit en de zaden liggen klaar. Het wachten is op de eerste regens.

In 2014 zullen een aantal mensen van de Sonda gemeenschap worden opgeleid om het Sonda project te gaan leiden. Het huidige Sonda bestuur zal zich langzaam terugtrekken.

Na de afwachtende houding van onze Stichting in 2012 hebben we nieuw vertrouwen in de voortgang van Sonda en steunen het centrum weer. Wel blijft de nadruk liggen op kostenbeheersing en het genereren van inkomsten door Sonda zelf.

“De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan”, zei Nelson Mandela na zijn vrijlating. In 25 jaar samenwerking met Malawi zijn er valpartijen geweest, maar elke keer zijn we weer opgestaan. We hebben opnieuw een hand uitgestoken en hebben een hand vastgepakt. Ooit zullen we hem los kunnen laten, maar nu nog niet.....denk ik.

Heel hartelijk dank voor jullie steun en vertrouwen.

Namens het bestuur en de mensen in Mzuzu wens ik jullie allemaal heel fijne feestdagen en een gezegend 2014.

Ben de Ponti, voorzitter



Kaarten bestellen bij [j.vonken@hetnet.nl](mailto:j.vonken@hetnet.nl)

[www.vriendenvanstjohns.nl](http://www.vriendenvanstjohns.nl)  
Stichting Vrienden van St. John's, Mzuzu  
Grachtstraat 20  
6287 AG Eys-Wittem

[b.deponti@kpnmail.nl](mailto:b.deponti@kpnmail.nl)  
Iban: NL30 ABNA 0497 1783 70  
KvK 41077805  
043 4519044

